



AVONDDIENST - 11 november 2017

Dankzegging en voorbeden

Hemelse Vader, we willen U hartelijk danken voor wat U ons vandaag geeft. Een wonder van Uw genade! Dat broeders en zusters uit een gebroken kerkelijk huis elkaar weer gevonden hebben en straks samen als uit Uw hand het brood en de wijn zullen ontvangen. Zo richt U ons op het offer van onze Heer Jezus Christus aan het kruis als de enige grond van ons heil. We prijzen U om uw liefde en trouw, die duurt tot in eeuwigheid!

We bidden voor die broeders en zusters die veel geleden hebben aan onze kerkelijke geschiedenis en hier graag bij ons hadden willen zijn, maar het fysiek niet meer kunnen. Troost hen, en maak hen met ons blij en dankbaar.

We denken vandaag ook aan hen die niet meer onder ons zijn, en die verlangden naar een dag als deze. Wees met hun nabestaanden, weduwnaars, weduwen of kinderen. En troost hen, zoals een moeder kan troosten.

We bidden voor hen die vandaag niet bij ons konden zijn, omdat de wonden uit het verleden te pijnlijk zijn, dat zij hun vertrouwen op U niet verliezen en genezing van hun wonden mogen ontvangen. Vang hun tranen op in uw kruik.

Wij bidden voor al degenen die zich inzetten voor waarheid en verzoening, dat zij genadig en eerlijk het verleden durven onderzoeken, zodat waar mogelijk recht gedaan wordt aan hen die onrecht is aangedaan.

We bidden voor de plaatselijke kerken van NGK en GKv die naar eenheid zoeken, dat zij elkaar niet forceren maar in liefde en geduld het van U verwachten en zó die eenheid zoeken en vinden.

We bidden U dat het mooie, het goede en het creatieve in het eigene van onze twee kerken niet verloren gaat, maar vruchtbaar meekomt en groeit op de weg die we als kerken gaan. En geef dat we bij verschillen van inzicht naar elkaar luisteren als mensen die door God geliefd en aanvaard zijn.

We bidden voor de mensen uit de LV en de GS die zich inzetten voor de verdere vormgeving van de eenheid op landelijk niveau, dat uw Geest hen verlichte en zij zegen mogen zien op hun werk.

We bidden U dat we ons als kerken niet opsluiten in onszelf, maar dat we onze ogen en ons hart openhouden voor allen die U liefhebben en vrezen dichtbij en ver weg. En dat we tot zegen zijn voor ons land en de mensen om ons heen.

Wij bidden U voor de kerken in Zuid-Afrika en het Urban Mission Project in Durban, dat uw kinderen daar tot een zegen zijn voor de stad en zij de vrijmoedigheid en de ruimte vinden om het evangelie te verkondigen.

Wil ook naar ons luisteren als we in stilte tot U bidden...

Zo danken en bidden we U in Jezus' naam, die ons heeft leren bidden:

Onze Vader...