



AVONDDIENST - 11 november 2017

Gebed – gezamenlijke schuldbelijden (staande, elkaar de hand gevend)

Ach HEER, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u liefheeft en doet wat u gebiedt, luister naar ons. We staan hier hand in hand als mensen die zich schuldig weten. Tegenover U en tegenover elkaar, tegenover uw kinderen.

We belijden U dat we veel kwaad gedaan hebben. We hebben ons niet gehouden aan de woorden van Jezus, uw Zoon om op Hem te vertrouwen als Heer en als Hoofd van zijn lichaam. Wat hebben we soms fel gestreden voor de waarheid, terwijl we U gaandeweg uit het oog verloren hebben. Wat hebben we vaak vertrouwd op onze eigen denk- en bouwkracht, en op onze inspanningen. En wat hebben we soms gedacht dat de toekomst van Uw koninkrijk afhing van onze kerken en van onze inzet.

Vergeef ons Heer, en ontferm U!

We belijden U dat we tekortgeschoten zijn in onze liefde voor U én in onze liefde voor elkaar. We vergaten elkaar lief te hebben en elkaar te aanvaarden, óók als we verschil van inzicht hadden. Heer, we schamen ons voor de grote en harde woorden die soms gebruikt zijn. Onder aanroeping van uw heilige naam zijn dingen gebeurd die niet hadden mogen gebeuren. Broeders en zusters werd de rug toegekeerd, de deur gewezen of verdwenen stillitjes uit uw gemeente. Omdat ze er allemaal niets van snapten.

Vergeef ons Heer, en ontferm U!

Heer, we hebben gezongen: waar Uw vergeving is, daar zal genezing zijn en kan de weg van herstel beginnen. Dat geloven we, en dat beleven we. Wat een zegen. Na scheuringen en strijd die vroeger zijn geweest geeft U een nieuwe tijd. Herstel en samengaan, verbonden, toegewijd. We prijzen Uw goede Naam!

Omwille van Jezus,

Amen