

## Wie weet wat God ons geeft

1 Wie weet wat God ons geeft,  
 waar leidt Hij ons naar toe  
 in vre-de met el-kaar  
 die Hem voor o-gen zweeft?  
 Ver-bon-den-heid her-leeft,  
 is aan el-kaar ver-klaard,  
 in vreug-de mee-be-leefd  
 als zus-sen en als broers.  
 Wie weet \_\_\_\_\_ wat God ons geeft!

2 Jezus, uw macht alleen  
 beschermt ons ieder uur,  
 terwijl U voor ons bidt:  
 'Breng wie gelooft bijeen.  
 Vader, toon iedereen  
 dat U Mij hebt gestuurd,  
 zo zijn wij samen één.'  
 Hoe wondermooi is dit:  
 Gods armen om ons heen.

3 Eenheid is als een boom  
die vele takken draagt,  
liefde als vaste grond,  
Gods trouw als voedselstroom.  
Dan laat ik zonder schroom  
omdat de Geest het vraagt  
mij enten op zijn droom;  
Christus verbindt de wond.  
Loof God die in ons woont.

4 Christus, die pijn geneest,  
U die de tranen telt,  
opving wat is gehuild  
en ons verlangen leest,  
U kent ons hart het meest,  
U ruimt het mijnenveld  
en leidt ons naar het feest  
als kerk die bij U schuilt:  
één lichaam, één van geest.  
Wie weet wat God ons geeft.

*tekst* © Ria Borkent  
*melodie* © Peter Sneep

Uit de bundel 'Een vogel is er thuis' - Verzamelde liederen Ria Borkent (verschijning september 2023)