

Onderweg naar één kerk Programma voor kinderwerk en kindermoment

De kerk = houden van Jezus

Voor kinderen van deze leeftijd is de eenheid van de kerk nogal een abstract thema. Zij begrijpen het concept van een kerkverband waarschijnlijk nog niet en weten niet van verschillen in overtuiging of beleving. Daarom focussen we ons met dit programma op de kerk als liefhebbers van Jezus. Het feit dat we van Jezus houden maakt ons kerk en maakt ons één.

Kern:

Jezus vraagt aan Petrus of hij van Hem houdt en geeft Petrus de opdracht om te zorgen voor de mensen die ook van Jezus houden.

Als wij van Jezus houden, dan horen we bij elkaar en zorgen we voor elkaar. Dat is kerk-zijn.

Binnenkomer

Leg op tafel Lego klaar en laat de kinderen bij binnenkomst hartjes en kerk(gebouw)en maken met de Lego. Doe dit een minuut of vijf en ga dan door naar het volgende onderdeel (de kinderen kunnen hun bouwsels later afmaken).

Vanuit de leefwereld...

Teken een groot rood hart op een flap-over of bord.

Vraag daarna:

- Waar kun je allemaal van houden? Waar hou jij van? (denk aan pizza, voetballen, oma, vakantie, enz.)

Sommige gevoelens van *houden van* zijn sterker dan andere. Van welke van de dingen die jullie opgeschreven hebben hou je het meest? Zet daar een rode streep onder.

... naar de Bijbel

Tip: Eventueel kunnen de kinderen tijdens dit onderdeel verder bouwen aan de hartjes en kerken van Lego. Als ze iets te doen hebben, luisteren ze vaak beter! Vraag hen dan wel om stil te doen en niet te gaan rommelen met de blokjes.

Als Jezus op aarde is, gaan mensen van Hem houden. Ze bewonderen Hem om wat Hij doet, zegt en wie Hij is. Ze houden meer van Hem dan van lekker eten of leuke dingen doen.

Eén van die mensen is Petrus. Hij houdt van Jezus, maar hij doet ook iets stoms. Als Jezus wordt opgepakt, gemarteld en gedood doet hij net of hij Jezus niet kent. Gelukkig staat Jezus op uit de dood en gaat Hij weer terug naar de mensen die van Hem houden. Zou Hij nu boos zijn op Petrus?

Lees Johannes 21: 15-17 uit de Bijbel in Gewone Taal, een kinderbijbel of vertel het in je eigen woorden.

Jezus is niet boos op Petrus. Hij vraagt Hem alleen drie keer of Petrus echt van Hem houdt. Als Petrus daar *ja* op zegt, geeft Jezus hem een opdracht: Zorg voor alle mensen die ook van mij houden.

Alle mensen die van Jezus houden, horen bij elkaar. Net zoals een kudde schapen bij elkaar hoort omdat ze allemaal bij de herder horen. Eigenlijk zijn wij als kerk dus ook een soort kudde. We houden allemaal van Jezus en daarom horen we bij elkaar en zorgen we voor elkaar.

Van de Bijbel weer naar de leefwereld

Voor de jongere kinderen:

Teken op een bord of groot vel een aantal cirkels. Leg uit dat elke cirkel gaat over een groep waar de kinderen bij horen.

- Teken een aantal poppetjes of gezichtjes in een cirkel en leg uit dat dit de groep van jouw klas is. Waarom horen jullie bij elkaar? Bijvoorbeeld omdat je allemaal even oud bent (zet de leeftijd van de kinderen in het midden van de cirkel) of omdat je in hetzelfde lokaal zit (teken een klaslokaal in het midden van de cirkel).
- Teken een aantal poppetjes of gezichtjes in een cirkel en leg uit dat dit de groep van jouw zwemles is. Waarom horen jullie bij elkaar? Omdat jullie allemaal willen leren zwemmen (teken watergolfjes in het midden van de cirkel).
- Zo kun je nog een paar cirkels vullen met groepen waar de kinderen bij horen.
- Sluit af met de cirkel die staat voor de kerk. Waarom horen wij in de kerk bij elkaar? Dat is omdat we allemaal van Jezus houden. Teken een hartje in het midden van de cirkel.

Let op: Voor kinderen met autisme is het moeilijk te begrijpen dat cirkels kunnen staan voor groepen mensen. Voor hen kun je dit onderdeel beter overslaan en lekker verder gaan bouwen met de Lego.

Voor de oudere kinderen:

Praat samen even over de kerk:

- Welke andere kerken in jullie dorp/stad ken jij?
- Waarom ga jij naar de(ze) kerk? En waarom gaan jouw ouders hierheen?
- Wat voor verschillen zijn er allemaal tussen de mensen in onze kerk? Waarom horen ze toch bij elkaar?
- Zouden mensen in andere kerken ook van Jezus houden? Horen wij dan ook bij hen?

Dank God in een eenvoudig gebed dat we samen van Jezus kunnen houden en voor elkaar kunnen zorgen in onze kerk en in andere kerken.

Afronding

1. Maak met karton allemaal kleine poppetjes die bij of in de kerkgebouwen passen die de kinderen met de Lego hebben gemaakt. Teken op elk poppetje een rood hartje (dat symbool staat voor het houden van Jezus).
2. Maak met de Lego en het karton een dorp/stad met verschillende kerken die allemaal bestaan uit mensen die van Jezus houden.
3. Maak een foto van jullie werk en laat dit bij terugkomst in de kerk op de beamer zien.

Kindermoment

Vaak is er een kindermoment vóóordat de kinderen naar hun eigen programma gaan. In dit geval werkt het beter om een kindermoment te doen ná hun eigen programma. Het vergt best wat tijd en uitleg om de kinderen mee te nemen in het thema, dat lukt niet even in een kindermoment. In hun eigen programma kun je daar de tijd voor nemen en vervolgens kunnen zij aan de gemeente laten zien waar zij het over gehad hebben. Dat is fijner voor de kinderen en ook mooi voor de gemeente.

Laat waar mogelijk op de beamer een foto zien van wat er gemaakt is, of laat de kinderen iets van hun werk meenemen op het podium. Vraag hen wat zij gemaakt hebben en wie daar iets over wil vertellen.