

Wie weet wat God ons geeft
Een vogel is er thuis, 202
tekst © Ria Borkent
melodie © Peter Sneep

1. Wie weet wat God ons geeft,
waar leidt Hij ons naar toe
in vrede met elkaar
die Hem voor ogen zweeft?
Verbondenheid herleeft,
is aan elkaar verklaard,
in vreugde meebeleefd
als zussen en als broers.
Wie weet wat God ons geeft!

2. Jezus, uw macht alleen
beschermt ons ieder uur,
terwijl U voor ons bidt:
'Breng wie gelooft bijeen.
Vader, toon iedereen
dat U Mij hebt gestuurd,
zo zijn wij samen één.'
Hoe wondermooi is dit:
Gods armen om ons heen.

3. Eenheid is als een boom
die vele takken draagt,
liefde als vaste grond,
Gods trouw als voedselstroom.
Dan laat ik zonder schroom
omdat de Geest het vraagt
mij enten op zijn droom;
Christus verbindt de wond.
Loof God die in ons woont.

4. Christus, die pijn geneest,
U die de tranen telt,
opving wat is gehuild
en ons verlangen leest,
U kent ons hart het meest,
U ruimt het mijneveld
en leidt ons naar het feest
als kerk die bij U schuilt.
Wie weet wat God ons geeft.